

## ***Een laatste dans***

Laten wij nog één keer dansen

onder het schijnsel van de maan.

Laten wij als twee geliefden innig zwierend samengaan.

Laten wij als lichte veertjes

in de ruimte luchtig zijn.

Laten wij nog één maal zweven

minnend in de maneschijn.

Laten wij nog één keer dansen

onder 'n maan die naar ons kijkt.

Laten wij intens genieten

eer deze droom een zeepbel blijkt.

Resi Faessen

December 2011

## *Ochtendnevel*

bedauwde velden, verborgen land  
opdoemend uit de morgenmist  
zojuist ontwaakt en opgefrist  
schittert de zilv'ren waterkant  
't water ademt, de akkers zuchten  
zullen zo het waas verdrijven  
daarmee ook de witte wijven  
onder nu nog grauwe luchten  
weldra gaat de zon verschijnen  
verwarmt de aarde heel gericht  
zal het ochtendgrijs verdwijnen  
zijn de flarden voor de dag gezwicht  
krijgt het blikveld strakke lijnen  
en de wereld z'n vertrouwd gezicht

Resi Faessen

November 2011

## ***Allerzielen***

Mijn stappen ritselen  
in gevallen blad  
van tanende zomerweelde.  
Onder een huif van  
schiftend bruin, rood en geel  
voel ik stille weemoed in de lucht.  
Het feest is voorbij en  
blad na blad dwarrelen  
verkleurde versieringen.  
Passend in het herfstdecor  
tikken treurige druppels  
hier en daar.  
Het afscheid is zo mooi  
elk jaar weer de troost van herfst.  
Het leert me afscheid nemen  
voel geliefden nabij  
in de stilte voor de winter.

Annie Kessels

Oktober 2011

## ***Allerzielen***

De klokken van Allerzielen  
roepen de gestorvenen op  
uit de doorschijnende diepte  
van het meer der dromen en herinneringen  
waar ze nog leven in de gedachten  
van hen die hen kenden en beminden  
Ze worden herdacht in kerken en kapellen  
maar ook in huizen op de dodenakkers  
in de harten en in de natuur  
die op twee november de winter aankondigt.  
Mens, gij zijt een sterveling!

An Cuijpers

Oktober 2011

***Voor mam en Marie, de dappere fietsters***

O braomele o zoete vruchten  
uw genot vraagt nogal wat:  
ploeteren langs Peel en pad  
met duizend schrammen duizend zuchten.

In het dorp gaan de geruchten:  
Tolbergweg, daar rijpt uw schat  
van kost'lijk purperkleurig nat.  
Onder de augustusluchten

jaagt men tussen netels, brem.  
Slechts de eersten vullen manden,  
maken spijs voor vlaai en jam!

Even maar in 't paradijs  
van snoepen knoeien blauwe handen,  
is de wereld minder grijs.

Karin Vossen  
Juni 2011