



Foto:

Zittend: An Cuijpers, Annemiek Korsten en Annie Kessels.

V.l.n.r.: Karin Vossen, Peter Masee, Terry van Lierop, Resi Faessen en Anja Masee.

Openbare presentatie gedichtenbundel SchrijversKring Ospel 1 september “En dan weer verder te gaan...”

Donderdag 1 september 2011 staat voor de leden van de Schrijverskring Ospel (SKO) in het teken van de officiële presentatie van hun derde gedichtenbundel. Hierin schetsen zij dichtelijk de omgeving van Ospel en Nederweert-Eind. De openbare presentatie is in gemeenschapshuis De Haazehoof in Ospel, om 20.00 uur.

Dichterlijke binding met de omgeving

Een zorgvuldig vormgegeven boek is het resultaat van een intensieve voorbereidingsperiode. Het boek bevat 28 gedichten, gecombineerd met sfeervolle foto's van herkenbare plekken in het Ospelse en Nederweert-Eindse landschap. De gedichten zijn mijmeringen over herinneringen, uitroepen van verbazing of humoristische verwoordingen. Uit alle gedichten spreekt waardering voor de eigen woon- en leefomgeving. Wellicht dat dit te maken heeft met het verstrijken der jaren bij de leden van de SKO en het besef van de betrekkelijkheid van het bestaan, dat maakt dat in retrospectief natuur en omgeving kunnen worden verwoord.

De wandelingen op de wandelkaart 'Wandel weg in Ospel e.o.' dienden als basis voor hun nieuwe boekwerk. De schrijvers maakten foto's van inspirerende plekken op de route. Iedere schrijver maakte een keuze uit het fotoaanbod en liet de dichterlijke gedachten de vrije loop. Het resultaat is uniek.

“En dan weer verder te gaan...”

De titel van het boek is gebaseerd op een zin uit het gedicht 'Vlakwater' van Resi Faessen, één van de leden van de SKO. Zintuiglijk beschrijft zij een rustpauze op een bank, om na daarna weer verder te gaan. Vanzelfsprekend is dit gedicht opgenomen in de bundel. Verder zijn er gedichten opgenomen van Annemiek Korsten, An Cuijpers, Annie Kessels, Karin Vossen, Terry van Lierop en Anja en Peter Masee. Gastschrijfster is oud-lid Mia Frenken.

SchrijversKring Ospel

Schrijverskring Ospel bestaat ruim 18 jaren. In 1993 verenigden enkele taalgeïnteresseerde kennissen zich in de Schrijverskring Ospel. De oorsprong van de benaming van deze groep laat zich raden: Anja en Peter Masee uit Ospel boden aan de groep een thuisbasis. Aan de grote tafel in de woonkamer van de echtelieden werd in de loop der jaren veel gedicht, besproken en beoordeeld, gehuild en gelachen.

De groep bestaat uit acht personen. Zeven dames en één heer die de rol van voorzitter op zich heeft genomen. Deze combinatie werkt kennelijk, want in de bestaansjaren van de SKO werden zeer succesvolle uitgaven en winterpoëzieavonden gerealiseerd. Tot 1999 bracht de SKO twee gedichtenbundels uit. 'Heksenketel' en 'Droombeelden' werden goed ontvangen. Eerstgenoemde bundel is zelfs geheel uitverkocht. Desondanks duurde het tot 2011 voordat de SKO het initiatief nam voor de uitgave van een derde bundel. Privéomstandigheden belemmerden de creativiteit en de inspiratie. De groepsbijeenkomsten werden echter gecontinueerd. De onderlinge band werd in deze periode hecht en men maakte nog intenser kennis met elkaars leven. Dit werkte zeer inspirerend en resulteerde in soms zeer emotionele schrijfsels.

Dichtthema's uit een trommeltje

Door de bank genomen worden de thema's voor gedichten op een zeer creatieve manier vastgesteld. Bij iedere bijeenkomst wordt een papiertje uit een trommeltje genomen, met daarop een willekeurig woord. Dat woord dient als basis voor de schrijfopdracht van die sessie. Dat ieder lid het gekozen woord op een andere manier interpreteert, blijkt uit de bijzondere en afwisselende dichtresultaten. Er wordt in het Nederlands gedicht. Soms zijn bewoordingen in het dialect echter geschikter om de sfeer en betekenis van een woord te onderstrepen.

De deelnemers pretenderen geen grote kennis van dichten te hebben. Een grote dichterlijke vormvrijheid is het motto van de SKO. Dit laat onverlet dat er prachtige teksten worden geschreven conform de vormvoorschriften van bijvoorbeeld een sonnet, getuige het volgende gedicht van Karin Vossen:

Voor mam en Marie, de dappere fietsters

*O braomele o zoete vruchten
uw genot vraagt nogal wat:
ploeteren langs Peel en pad
met duizend schrammen duizend zuchten.*

*In het dorp gaan de geruchten:
Tolbergweg, daar rijpt uw schat
van kost'lijk purperkleurig nat.
Onder de augustusluchten*

*jaagt men tussen netels, brem.
Slechts de eersten vullen manden,
maken spijs voor vlaai en jam!*

*Even maar in 't paradijs
van snoepen knoeien blauwe handen,
is de wereld minder grijs.*

Presentatie gedichtenbundel SKO

Het boek wordt officieel gepresenteerd op 1 september a.s. tijdens een openbare bijeenkomst in gemeenschapshuis De Haazehoof. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom de bijeenkomst bij te wonen.

Voorinschrijving

Als gevolg van de beperkte oplage kan er ingeschreven worden op de bundel. Inschrijven kan tot en met 28 augustus 2011 bij Peter Masee (pmassee@gmail.com / 0495-641468). De bundel kost bij inschrijving 8 euro.

Vanaf 2 september 2011 is het boekwerk verkrijgbaar voor 10 euro. Het wordt in Nederweert aangeboden bij Drogist De Vijzel. In Ospel is het verkrijgbaar bij Gemeenschapshuis De Haazehoof, bij de Dorpsherberg en bij P. Masee.

F. Bruekers