

Ze zat daar
als een warme appelbol
te glimmen in het
Romeinse restaurant
want hij was verliefd op haar

en dat had hij
zachtjes ook gezegd,
“Weet wel waar je aan begint,”
had zij hem geantwoord

“want ik heb
minstens al één kind
en een vent die
me in de gaten houdt

als ik me
hier in Rome thans bevind.”
Daardoor is het platonisch gebleven
maar voor haar was het wel dodderig!!

Peter Masee
Juni 2012

De schaduw van de roos

Ik hou van rozen om hun zoete geuren
en van hun tedere en felle kleuren

Maar ze hebben toch een schaduwkant
ze prikken bij het plukken in je hand

In hun dorens zit het venijn
een mens mag niet voor niets gelukkig zijn

Je moet voor elk geluk
betalen hier op aarde
wat men voor niks krijgt
heeft geen grote waarde!

An Cuijpers

De schaduw van de roos

het knopke herbergt de belofte
van een mooie volwassen bloem
in de puurheid van het wezen
zonder streven naar faam noch roem

straks gaat deze knop ontluiken
toont de schoonheid in al haar zijn
zal zich langzaam ontvouwen
tot een roos fluwelig fijn

in de zomerzonnegloed
zal ze statig staan te stralen
ongemak oneffenheden
zal ze positief vertalen

ook de roos heeft haar tekorten
ontstaan door speling der natuur
zij moet haar doornen accepteren
sinds de dag van het geboortuur

laten wij een voorbeeld nemen
aan de bloem die er niet voor koos
een bloem te wezen en laat ons waard zijn
te mogen leven in de schaduw van de roos

Resi Faessen

Mei 2012

Dagje uit

De ochtend kijkt nog grijs en koeltjes
Ze geurt prikkelend
naar een nog onontdekte dag

We hangen nog onwennig
in ons slaperig hoofd
Praten druk rondom de ceremonie
van de kaartjesautomaat
Lopen daarna naar boven

De perrons zijn winderig, grijs, smoezelig
Ze willen het contrast zo groot mogelijk maken
met het feest van verwachting,
met de lokkende rails

Nooit die horizon bereiken
en altijd een richting voor het kiezen
Wij snijden dadelijk het landschap
met maar één weg:
recht vooruit, recht naar ons doel

Gisteravond hebben we alvast
de broodjes met zorg gesmeerd
Vanavond zullen ze, vergeten, klef,
geplet in plastic zakjes,
weer mee terug naar huis gaan

Dit vroege morgenuur
koesteren wij ze nog
als talismannen

Dit vroege morgenuur
koesteren wij nog
de belofte van de reis.

Karin Vossen
Mei 2012

Ontdooien

Er zat geen ritme meer in de dagen
Na maanden van voorbereiding
was het zover
We schuilden onder een wolk
van vriendschap
banden van genegenheid
't was onze grote dag
3 maart, 50 rode rozen
De kinderen brengen
ons leven in vogelvlucht
beelden van voorbije tijd

We lopen door onze mijmertuin
het ontdooit mijn gedachten.
De dagen blijven nog heel even leeg
uitzien naar de komende lente.

Anja Masee
n.a.v. ons 50-jarig huwelijk

april 2012

Venetiaanse tule

Als de dagen lengen en
winden kruidig waaien
geniet ik vol van
velden kunstnijverheid

De natuur hanteert behendig
duizenden klosjes
die met snelle slagen
draden vlechten tot witte kanten kleedjes

Beparelde kunstwerkjes zwaaien
me toe langs de zoom
Nederlands Fluitenkruid
als Venetiaanse kant!

Annie Kessels
April 2012

Kreupeldicht

(n.a.v. "bofkont" en "morgenrood")

Wat is het heerlijk
's morgens vroeg buiten te zitten
bij een lekker temperatuurtje
in de verte te turen

Ja, dat is vakantie voor mij
maar dan moet het wel
een warm land zijn met
lekker eten en stevige wijn

dan wil ik graag wakker worden
door de gloed van het morgenrood
en met gekko's langs de muur
Ja, dan voel ik mij een bofkont

mits ik dan mijn liefje bij me heb
en ik me niet hoeft te verplaatsen
Ja, weken lang op één plek
en nooit 's morgens vroeg je bed uit!

Peter Masee

Maart 2012

Bofkont met een hoofdletter

Onrustig geslapen, korte nacht (flinke novemberstorm geweest)

Wekker niet gehoord (heb ik nou de griep of niet?)

Verwarming vannacht uitgegaan (CV ketel stuk?)

Contactlenzen kwijt,

ergens op de grond gevallen? (dus zoeken)

Koude douche (o ja, CV ketel stuk, straks monteur bellen)

Melk overgekookt (stinkt, toch maar opruimen)

Autosleutels niet op vaste plaats (nog eens zoeken)

Help, de wet van Murphy!

Tien hele minuten te laat de deur uit

Verdorie, die wet van Murphy!

Eindelijk onderweg, de vaste route

Vóór de spoorwegovergang: een file

Er is tien minuten geleden

een boom omgewaaid

op een auto

Daar schrik ik wakker van

en ik bedank mijn engelbewaarder

Karin Vossen

Februari 2012

Morgenrood

Als het uur de morgen raakt
en ik traag de lange weg afleg
in de donkere stilte van mijn lijf

breekt in de vroege ochtenddauw
het zonnelicht zijn stralen
en zet de dageraad in zonnebrand

Als het uur de morgen raakt

Annie Kessels

Februari 2012

SKO

zoekend in de holte van mijn gedachten
vond ik de connectie bijna niet
soms een aanraking van gelijkgestemden
het niet begrijpen van het eigen zijn
dan het plots ontmoeten van gemeenzaamheid
't door de tunnel van 't duister
aarden in het licht van de herkenning
het afmeren in een veilige bekende haven
de verwarmende sfeer van het thuisgevoel
na een veel te lang afwezig zijn

Resi Faessen

Januari 2012

Thuiskomen

Zwanger van aan de boezem der velden ontrukte kruiden
worden de suizelende zomerbriesjes
omhoog gestuwd in de atmosfeer
Hun geurige aroma's verspreiden zich
om later met de regen weer op de aarde te vallen
in de boezem der velden
waar dan weer de kruiden gaan groeien
en alles begint opnieuw
in de eeuwige tuin van Eden
Waar ik te zijner tijd hoop thuis te komen

An Cuijpers

Januari 2012