

## ***Kerstgedachte***

Ik zie in mijn dromen  
een blauwig licht van ontelbare sterren,  
een Christuskind en een door rampen  
geteisterde wereld.  
De nacht had geen rust gebracht.

In gedachten zie ik een ruimte met lange tafels....

Laten we tafels dekken en gastvrij ontvangen  
de kindsoldaten, en de vluchtelingen  
Laten we tafels dekken en gastvrij ontvangen  
de hongerige kinderen, de slachtoffers  
Laten we tafels dekken en gastvrij ontvangen  
de daklozen, de eenzamen

een lege stoel...

Laten we zelfs voor de moordenaar de tafel dekken  
en hem gastvrij ontvangen

We spreiden een oogverblindend wit kleed uit  
tussen hemelse muziek en engelenzang  
een zeldzaam moment van saamhorigheid

Ik zie in mijn droom  
een blauwig licht van ontelbare sterren  
en een liefdevol Christuskind  
De nacht heeft rust gebracht

Anja Masee  
Kerstmis 2012

## ***Eerste Kerstdag***

de deur is fleurig bekranst  
ramen zijn wit bestoven  
de buitenkou wordt  
binnen verwarmd  
door de kerstgedachte  
stemmige muziek  
van een gemengd koor  
vult de ruimte  
kaarsjes van de kerstboom  
belichten het beeldend  
kerstverhaal er onder  
de behaaglijke lucht  
van een feestelijk maal  
geurt sfeervol door  
het versierde huis  
het wachten is nog  
op de geliefde gasten  
dan is er even vrede  
op aarde en in de mensen  
een welbehagen

Resi Faessen  
Kerstmis 2011

## ***Voorbij.....***

Het strikje dwarrelt nog  
het jasje is al uit  
grote schoenen uitgeschopt  
kousen op een kluit  
slapjes hangen ruiten in  
vouwen van de wijde broek  
zijn rode neus bungelt aan 't  
haakje in de donk're hoek  
de pruik ligt voor de spiegel  
een reflectie ligt ook levenloos  
in poriën geurt de schmink nog na  
en met een klik sluit hij de doos

Een lach echoot in 't verre stemgeruis  
de clown stapt in 't donker stil naar huis.

Annie Kessels december 2012

### ***Prijzenslag in de U.S.A.***

Vanmorgen hoorde ik in het nieuws  
hoe krijg je het verzonnen  
werd er in één gezin, tot driemaal toe  
de Staatsloterij gewonnen

Pa kocht van zijn armoei,  
veel schulden en nauwelijks te eten,  
stiekem af en toe één lot  
ondergeschikt aan zijn geweten

De dag van de trekking kwam snel nader  
Zenuwen gierden door lichaam en geest  
Stel dat hij slechts 10.000 zou winnen  
dan was de schuldenlast er ineens geweest

Stom verbaasd, kon zijn ogen niet geloven  
lag daar als een denkbeeldig visioen  
op de werkbank in zijn schuurtje  
zijn eigen lot van 10 miljoen

Van zijn riant zakgeld  
kocht zoonlief toen ook één lot  
Pa had een dapper voorbeeld gesteld  
en hij dacht "Why not"

Na een rusteloze dag op school  
Spoedde hij zich naar zijn p.c.  
Zijn lot was slechts 50.000 dollar waard  
maar wat moeten we er nog mee

De dochter kreeg ook de smaak te pakken  
zij wilde er niet voor onderdoen  
dus kocht zij ook één lot en won  
ook weer 1 miljoen

En moeder de vrouw  
hield de eer aan zichzelf  
en nam een heel wijs besluit  
"drie maal is scheepsrecht"  
een lot kopen? Ik neem geen risico  
en daarmee is deze "story" uit.

Anja Masee, november 2012

***“Mag ik dat zeggen?”***

Een kwijlende Mart Smeets  
oreerde steeds  
Wat een sporter, wat een klasse!  
Hij weet ons wéér te verrassen!

*“We schrijven het met potlood op.”*

Duizend pagina’s schandaal  
vertellen het verhaal  
De sporter met het beste lab  
is de winnaar van de etappe

*“Ook dat is topsport!”*

Annie Kessels

Wij zijn net op bezoek geweest  
bij ons kleinkind  
het woont ver weg  
dus we zien het niet vaak

Als we daar een week zijn  
lijkt het of zij het zich  
ook realiseert  
zij begint tegen je te  
babbelen en begrijpt niet  
als je niets terug zegt

Dus babbel ik ook terug  
maar ik ben niet slim genoeg  
want ik babbel haar taal nog niet

Maar ze kan wel heel goed  
jouw aandacht trekken  
want dan gaat ze met  
haar schoentje op jou staan  
en ze weegt al flink veel  
dus dat valt genoeg op

Zo was het contact met ons kleinkind  
maar voor mij was het niet genoeg  
want toen we na een week weg gingen  
begon ik "wanneer gaan we weer terug?"  
want ik ben zo vreselijk benieuwd  
wanneer ze voor het eerst "opa" zal zeggen.

Peter Masee  
Oktober 2012

In het zicht van de nieuwe dag  
dwaalt mijn verwachting  
oeverloos

Water en zon vertellen hun verhaal  
mimiek van het leven in  
rimpels

De stroom houdt mijn  
beeld in haar spiegel  
verborgen

De dagen dromen een toekomst  
in de diepte van het diep  
onzichtbaar

Annie Kessels

Oktober 2012

## ***Dagdroom***

Poedelnaakt lag ik in het gras  
toen het 35 graden was  
in mijn privétuin welteverstaan  
anders had ik zoiets niet gedaan  
Iemand kwam, hij heette Pieter  
met een heerlijk verfrissende gieter  
Ik werd weer jong als nooit tevoren  
er groeide meizoentjes uit mijn oren

Het was een droom, want later bleek  
werd ik wakker met een zonnesteek!

An Cuijpers  
September 2012



***De tuin der dromen***

In de tuin van mijn gedachten  
bloeien de dromen welig op,  
gevoed door verstilde mijmeringen,  
gekoesterd met overgave.  
Ze ontkiemen in nieuwe denkbeelden,  
zorgen voor aanwas en  
gedijen voorspoedig,  
terwijl mijn geest al wiedend  
tussen de dagdromen door laveert  
in de tuin van mijn gedachten.

Resi Faessen  
Augustus 2012

## ***Klokkenmuseum Asten***

Loodgrijze staalblauwe wolken:  
bergen aan de hemel  
Ze schuiven kruipen langzaam 'n beetje  
groeien wat of krimpen wat

Hun dal is vol van tinten groen,  
van zomerse overvloed,  
uitbundige oude kruiden  
en begroeide oude rotsen

Vanuit het museum galmen  
trillende bronzen bariton-klokken  
Hun tonen zweven één voor één  
naar het buiten naar de tuin,  
gedragen en gestuwd door wind

De klanken zoeken zo hun weg,  
strekken zich geeuwend verder uit  
Steeds grotere en ijlere kringen  
verdunnen tot een bijna-niets,  
tot een zwijgen

in het buiten  
in de tuin

Karin Vossen  
Augustus 2012

## ***Klooster***

Binnen de ommuurde stilte  
van de eeuwenoude abdij  
rusten in een verholen hoek  
de verscheiden nonnetjes, zij aan zij.

In de unaniem grauwe zerken  
met voor ieder een ijzeren kruis  
vonden de bruiden van de hemel  
een laatste rustplek, een eeuwig thuis

De hoge zeer bejaarde eiken,  
wachters van de dienstbaarheid,  
zij weten hoe de zusters leefden  
in de ordelijke gemeenzaamheid.

Of die vrouwen het geluk hier vonden  
in gebed verzonken, lange uren,  
die vraag zal altijd blijven zweven  
binnen de stilte van de muren.

Resi Faessen

Juli 2012

Als je nog jong en dartel bent  
geen tegenslagen hebt gekend

Geen angsten voor de dag van morgen  
omdat je ouders voor alles zorgen

Dan zijn alle dagen vreugdevol  
smaken als een warme appelbol

Maar later als je oud en ziek  
en stijf bent van de reumatiek

Dan smaakt die appelbol oudbakken  
en kun je naar een verse snakken

Het beste is, maar dat moet je leren,  
om alles wat komt te incasseren.

An Cuijpers  
Juli 2012

## **Rome**

Het is schemerig in de kolossale kerk  
Plek voor meditatie en gebed  
Serene stilte doet gedachte wegvloeien  
dromend, denkend  
Een gesprek met zichzelf  
aanwezig, onzichtbaar.

Muren bedekt met fresco's uit de 13de eeuw  
subtiel van kleur, mysterieus  
Plafond trompe-l'oeil  
van een keizerlijke trap  
Vloeren mozaïek  
glanzend in alle kleuren.

Zij vertellen verhalen door

De werkelijkheid is geen droom  
Lawaai van claxonnerende motoren,  
een langwerpige dier van donker metaal weerkaatst  
tegen de muren van gebouwen.

Zwalkend door straten en steegjes  
ontdekken we een klein overdekt terrasje  
en hebben ineens trek in een cappuccino met  
een LEKKERE WARME APPELBOL.

Anja Masee

Juni 2012