

## **Lente**

Ik hoor de vogels weer  
de winter duurde veel te lang

Ik hoor de vogels weer  
Mijn broer en ik rennen  
door het braakliggende land  
achter ons huis  
Dunne bleke beentjes  
onwennig bloot

Ik hoor de vogels weer  
Jas vergeten, nog bedrieglijk koud  
maar ik ben warm van binnen  
Mijn hart dat bonst want

ik hoor de vogels weer

Karin Vossen  
Mei 2014

## ***Welkomstgeschenk***

Ik kreeg van mijn ouders, van ieder een part  
van vader mijn schouders, van moeder mijn hart  
dit welkomstgeschenk van onschatbare waarde  
ontving ik bij het begin van mijn leven op aarde

mijn moeder droeg me veilig in haar schoot  
die mij als peuter ook nog schuilplaats bood  
later waren er kapers op de kust  
broertjes en zusjes wilden ook worden gesust

na mij kwamen er namelijk nog zeven  
ook hen werd dat welkomstgeschenk gegeven  
dank zij onze ouders waren wij zulke boffers  
zij schonken leven en dat kostte offers

omdat zij liefhebbende ouders waren  
heb ik het leven als een geschenk ervaren  
dat ik mag uitpakken elke dag  
vanaf dat ik het levenslicht zag

ik gedenk mijn ouders in dankbaarheid  
dat ze gelukkig mogen zijn in eeuwigheid.

An Cuijpers- Rutjens

Mei 2014

## ***Dauw***

Een vroege zon kiert naar binnen  
strijkt haar licht over mijn dekbed  
zuchtend een draai...en nog een  
toch wint de aangebroken dag

Sjokkend, met dikke ogen en een kop koffie  
begroet ik mijn tuin  
het verwelkte onkruid, de diepgroene mossen  
en afgestorven bladeren  
een bende, maar wat geniet ik van de  
sfeer die de nevel van parels  
alleen op dit uur geeft

Annie Kessels  
April 2014

## ***Dauw***

neergevlid in het groene gras  
omringd door een bed vol juwelen  
gleden parels door mijn handen  
het waren er ontelbaar vele

doorzichtige kralen in colliers  
als uit een schatkist op de grond  
de bodem vol met edelstenen  
duizend diamanten in het rond

de juwelen bleken waterdruppels  
aan gouddraad met de kleur van vuur  
of zilverkettingen in het morgengrijs  
als pure sieraden van de natuur

Resi Faessen

April 2014

Mijn vriendin Priscilla  
heeft een insectenvilla  
maar zij heeft daarmee wel problemen  
want haar bijen vliegen tot Bohemen  
en zij komen niet terug  
zou iemand ze daar gevangen nemen?

Toen zij laatst in haar villa ging kijken  
zou zij er bijna onder bezwijken  
zij begon meteen vreselijk te kuchen  
want de villa zat vol met muggen  
maar meteen wist zij tot haar verbijstering  
muggen maken zeker geen honing  
toen begon het in haar hoofd te branden  
dit was het einde van haar handel !

Peter Masee  
Maart 2014

## ***Verbijsterd***

's Nachts als we slapen  
zien we niet hoe  
een drama zich afspeelt  
in het bos achter het huis.  
Het duivenpaar, opgeschrikt  
door de wind, is gevlogen.  
Het verwoeste nest ligt  
op de grond. Met razend  
geluid is de dennenboom  
losgerukt uit de aarde  
en wij sliepen.

Anja Masee

Maart 2014

## **Wereldromen**

dromen vangen  
als vuurvliegjes in een pot  
verlangens veroorzaakt door hevig smachten  
wensen gericht op nimmer aflatende hoop

hardop uitgesproken droom  
waardoor een volk op de been blijft  
luide wens en verlangens  
vergeven en opnieuw beginnen  
waardoor een samenleving  
een andere wending creëert

elke dag een aantal vuurvliegjes loslaten  
licht brengen waar nodig  
zoals een God zijn paradijs  
schiep in zeven dagen

ben slechts een aards persoon  
een dromer

Terry van Lierop

Maart 2014

## **Wegwijzer**

De zon hoog aan de hemel, een nevelige lucht,  
geen regen, geen wind. In de vroege na-ochtend  
gaan we op pad. Nog even genieten van de  
geurige rozen om het huis. Wegwijzertjes  
geven de afstanden aan, roodgeel , geelgroen,  
groenoranje. Geelgroen 8 km.

Rust en stilte om ons heen, ik voel me nietig  
in dit groene einde der wereld, een open  
plek, we rusten wat uit, zoekend naar  
geelgroen. Geelrood, misschien? We wandelen  
verder achter elkaar, de stilte om ons heen  
werkt nu verlamdend, we zien geen hond.

Alleen wij, beneden zien we een pad langs  
de rivier, we speuren naar voetafdrukken,  
elk spoor uitgewist, een open plek, we rusten  
wat uit. Groenoranje, misschien? Met een steeds  
stillere tred lopen we naast elkaar zwijgend  
verder, boomtakken en distels belemmeren  
het uitzicht

totdat,

kijkend in de verte, zien we okeren akkers  
komen weilanden in zicht, en aan de horizon  
over zacht glooiende heuvels heen, herkennen  
we de torenspits van ons dorpje, het rood  
gloeiend dak van de boerderij wordt zichtbaar,  
we laten ons langzaam naar beneden glijden.

Een auto stopt "Parlez-vous français" ?  
In de late vooravond zien we een rode gloed  
achter de huizen verdwijnen.



## ***Andere symbolen***

Heden gaan de kinderen naar dromenland  
met een dromenvanger boven hun ledikant

Vroeger hing daar een wijwaterbakje  
met een op Palmzondag gezegend palmtakje

Eertijds hielden de engelen de wacht  
om kinderen te beschermen in de nacht

Thans moet de dromenvanger op jacht  
naar kwade dromen  
Hij is in plaats van de engelen gekomen

Zolang de mensen op de aarde dolen  
zijn ze op zoek naar passende symbolen.

An Cuijpers  
Februari 2014