

Schrijverskring Ospel



Hoe het begon...



Willem Smits, psycholoog te Altweerterheide, organiseerde een cursus “Autobiografisch schrijven” in Ospel.

Deze cursus viel zo goed in de smaak dat hieruit in het voorjaar van 1994 de SKO is ontstaan. Peter Masee werd voorzitter.

Hoe werkt nu zo een schrijversgroep?

Wij komen 1 keer in de 4 à 6 weken bij elkaar.

We dragen onze schrijfsels aan elkaar voor en daarna ontstaan er soms levendige reacties, suggesties en tips.

Op het einde van zo een avond trekken we 2 woorden uit het beroemde potje van Anja. Die dienen dan als huiswerk voor de volgende keer.

Ook maken we ieder jaar een cultureel uitstapje. Daar kijkt de hele groep naar uit!

Wie zijn wij?



José Bergh (Ospel)

Wordt vaak getriggerd door muziek en foto's,
maar houdt vooral van steekwoorden.

Korte verhalen, dichtsels, of recensies,
het liefst schrijven met een knipoog.

Met een hoofd vol letters moet er zo af en toe
iets leesbaars uitkomen.

Gelooft dat ze aan de rode wijn moet



An Cuijpers (Ospel)

Onze nestor!

Mooie, speelse natuurschetsen en levenswijsheden

Publicatie: "Kruimels van zoete en bitterkoekjes"

Houdt best wel van een glaasje wijn op zijn tijd



Resi Faessen (Nederweert)

Schrijft in een kort maar krachtige stijl

Kan daar goed haar emoties in kwijt en deelt

die graag met anderen

Favoriet gedicht: Een glaasje wijn ja dat is fijn



Annie Kessels (Nederweert)

Uitdaging: probeert in een paar woorden alles te

Zeggen wat haar roert. Onder tijdsdruk, op het

laatste nippertje, schrijft ze op haar best!

Levensmotto: Ja doe mij ook maar een glaasje wijn



Annemiek Korsten (Nederweert)

Filosofische stijl én schrijft ook heel komisch

Inspiratie: haar kinderen en wandelingen met hond

Cas langs het kanaal

Zegt geen "nee" tegen een goed glas rode wijn



Anja Masee (Ospel)

Heeft altijd al iets met taal gehad
Schrijft heel poëtisch
Leest voor het slapen gaan altijd een gedicht uit
één van de bundels op haar nachtkastje
Rode wijn? Ach, omdat je zo aandringt...



Peter Masee (Ospel)

Enige man van het gezelschap maar hij houdt zich hanig,
eh, kranig
Sinds 1995 in de Vut en sinds die tijd bezig met schrijven
Zijn favoriete schrijver van verhalen: Roald Dahl
Is het altijd met Anja eens (tenminste, wat wijn betreft)



Terry van Lierop (Nederweert)

Kan op papier veel creativiteit en emoties kwijt
Schrijft hartverwarmende korte verhalen
Vindt de wijn van de Aldi ook prima!



Karin Vossen (Weert)

Speelt graag met klanken en ritmes in haar
gedichten. Publicaties:
bundel "Zaad" en CD "Dans van een druppel"
Laat zich niet kennen en sluit zich bij de rode
wijn-drinkers aan



Wat doen wij zoal?



Organisatie van onze 17 Winter Poëzie Avonden

Regelmatig publicaties in Het Weekblad voor Nederweert

Uitgave van bundels in eigen beheer:

“Heksenketel” “Droombeelden” en “En dan weer verder te gaan”

Projecten:

* schilderijen Anja Masee, Haiko Kessels en Gerrie Cuijpers (gedichten)

* n.a.v. vlekken: “Ik zie ik zie wat jij niet ziet” (gedichten)

* “Intuïtief tekenen” en “Voordracht” (workshops)

Medewerking aan CKV-project Citaverde College Nederweert

Opluistering van info-avond Dorpsraad Ospel

... en nog veel meer!

*... en wij borrelen nog
van de ideeën!*

