

## ***Scheidslijn***

31 december

moment om achterom te kijken  
weemoedig in melancholie  
voor eeuwig voorbij tijd  
nooit meer terug te halen

over

laat je slechte dromen rusten  
gevangen in de wetenschap  
van het af te sluiten oude jaar

-----

1 januari

een spiksplinternieuw begin  
vol ideeën en verwachting  
ongewisheid en hoop  
plannen om te verwezenlijken

tintelfris

focus op je goede dromen  
voed ze en beleef ze  
in het nieuw geboren jaar

Resi Faessen  
December 2014

In de laatste seconde voor de grote golf over mij heen donderde dacht ik: “dit is het, ik ben er geweest”. Ik sloot mijn ogen en gaf me over.

De golf voerde me mee tot ik bleef haken in een hoge boom. Twee dagen later kwam een motorbootje langs en ik werd wakker in een Rode Kruis tent.

Het was een wonder dat ik nog leefde. Mijn familie is er niet meer. Ik moet nu verder als een ‘einzeltäger’.

An Cuijpers-Rutjens

December 2014

## ***Eenling***

Wars van doorsnee gangbaarheid,  
bewandelt hij zijn eigen levensloop.  
Door vergaarde, geoogste bagage,  
lijkt zijn leefstijl een vorm van hoop.

Gedwongen of zelfverkozen  
stilte; alles verterende eenzaamheid,  
proevend van vergankelijk geluk, slechts,  
een zucht naar ultieme geborgenheid.

Kille afkeurende blikken, frequent verguisd,  
eenling in een materialistische maatschappij.  
Dolend in een benevelde gedachtewereld  
schrijft hij zijn onherroepelijke laatste bladzij.

Een enkele reis, zelfverkozen solotrip,  
een expeditie naar geborgenheid.  
Zijn definitieve euforische shot;  
wegglidend in ultieme vergetelheid.

José Bergh  
November 2014

## ***Eindstation***

Ze blijven verdwijnen  
tot ver achter de horizon  
eindeloos veel, strakke lijnen

Levenloze bomen, kaal en geteerd  
stille getuigen,  
een trein arriveert.

Afgetekend een zwart koord  
tegen de ijle lucht  
de danser spoort.

Pas de deux door verlaten land  
wagons vertrekken  
in stilte, onbemand

Anja Masee  
November 2014

## **Wisselwachter**

Wie schuift de wissels van mijn spoor  
zodat mijn landschap steeds verandert  
ik sneller ga of juist heel langzaam?

Wie schuift de wissels van mijn spoor  
verroest, zo vast al vele jaren  
of juist nieuw, geolied, soepel?

Wie schuift de wissels van mijn spoor  
bepaalt waarheen de reis gaat van  
mijn lint wagons die steeds maar groeit?

'k Meen zelf te sturen, kijk slechts door ruiten  
en ik reis maar door en vraag me af  
wie schuift die wissels van mijn spoor?

Karin Vossen  
Oktober 2014

Verlangen.

Vroeg in de morgen  
loop ik het paadje af.  
Linksaf richting het dorp  
seconden verstrijken,  
nee, rechtsaf, rust.  
Een verlangen naar rust.  
Gedachteloos wandel ik verder.

Splitsing,

even een aarzeling,  
maar mijn lichaam fluister rust, rust  
naar de oneindige stilte van deze plek  
op dit tijdstip van deze dag.

Zwermen vogels, een vluchtig moment  
dan vallen ze weer uiteen.  
Zilveren bladeren ruisen  
zachte winden beroeren de lucht.  
Een plukje hei met een laagje mist erover.  
Ik verlaat de plek, mijn hoofd is leeg  
neuriënd het lieflijke "Adagio van Vivaldi".  
Een plukje hei in mijn handen geklemd.

Anja Masee  
September 2014

## ***On-weer in de Maasduinen***

Miljarden kleine korreltjes  
liggen dicht opeen.

Zodra de wind de kop opsteekt  
gaan ze dansend heen.

Dan valt het regenwater neer  
spoelt geulen in het zand,

vormt een veranderend kunstwerk  
aan de hellende waterkant.

Opeens heerst er rust en kalmte;  
je kunt er de stilte horen.

Zelfs kraaienpootjes drukken weer  
in het natte zand hun sporen.

Resi Faessen  
September 2014

De zon tekent  
met zomerse capaciteit  
grafieken en curven  
op mijn tegelvloer

tussen knikkebollen en dutten  
fluctueert mijn middag  
en van tijd tot tijd  
neem ik de stand waar

rasters verschuiven  
de dag vordert effectief  
ik herken een factor van  
investeren in levenskapitaal

want vandaag  
haal ik de winst binnen  
van een lege bladzijde in mijn agenda.

Annie Kessels  
Augustus 2014



Kreten, klanken, woorden.  
Achtergelaten in woorden ademt  
de tijd miljoenen lichtjaren voorbij  
in het nu

#### Facebook

Informatie, berichten, geheimen.  
Geheimen komen bloot en  
worden opgeslagen  
miljoenen lichtjaren voorbij  
in de verste uithoeken  
van ons bestaan.

Woorden zijn weer stilgevallen

Anja Masee  
Augustus 2014

## ***De muzikant***

de muziek is zijn leven  
de muziek is zijn moraal  
de muziek is zijn bijbel  
de muziek is zijn taal

de melodie beheerst zijn denken  
de melodie walst door zijn bloed  
de melodie voedt zijn gevoelens  
de melodie die wonderen doet

het ritme tikt gelijk zijn hart  
het ritme bepaalt zijn tijd  
het ritme is zijn compagnon  
het is zijn zekerheid

Resi Faessen  
Juli 2014

Gelegen op het gras  
dobber ik rond  
in ultramarijn blauw  
genietend als een zeeschildpad  
van kalm water

ontspannen op zachte  
zoete suikerspinnen  
wit als het verenkleed  
van een gans  
ontluchten wolken  
mijn hoofd  
verdwijnen gedachten  
met een welkom zomerbriesje

oeverloze duik  
in hemelse sferen

Terry van Lierop  
Juli 2014