

Moederschap

Ik heb het alleroudste beroep ter wereld. Nee, niet wat jullie denken. Ik word er niet voor betaald. Ik krijg 60 minuten per uur en laten we eerlijk zijn, ik kan nergens meer verdienen. Ik ben moeder en dat word je niet zomaar en dat ben je niet zomaar.

Soms gaat er al heel wat ellende aan vooraf voordat je kunt zeggen, dat je zwanger bent en dus moeder gaat worden. Op het moment dat de zwangerschapstest positief is, kun je normalerwijs niet meer terug. Je bent dan een moeder in wording.

Een paar maanden later, na al dan niet ziek, zwak en misselijk te zijn geweest, is het zover. Na een aantal pijnlijke uurtjes word je moeder, al realiseer je je door de euforie van het moment nog niet, dat je de rest van je leven moeder blijft. Dat zal de grootste klus ooit worden. Je krijgt er ineens, zonder opleiding, tal van beroepen bij.

Je wordt o.a. verpleegster, opvoedster, trooster en goede raadgeefster voor alle grote en kleine problemen die zich in het leven voordoen.

Vreemd dat al die woorden eindigen op ster, zou dat iets te betekenen hebben? En dat zonder al die bekende TV programma's om een ster te worden

Er is maar 1 ingrediënt voor het moederschap en dat is LIEFDE. Moeders hebben dit in de vorm van een mantel altijd bij de hand om verdedigend, begripvol en vergevingsgezind de domme streken van ons kroost te bedekken. Hun mislukkingen zijn onze mislukkingen, hun succes is ons succes, hun verdriet is ons verdriet en hun geluk het onze.

Heb je het voorrecht ervaren kinderen te mogen krijgen, dan ben je er nog niet, want buiten jouw inmenging om hechten ze zich ook nog eens aan een partner, die al dan niet jouw goedkeuring heeft. Daarbij nemen je zorgen met 100% toe, want je krijgt er gratis een kind bij. Daar hoef je helemaal niets voor te doen noch te laten. En als klap op de vuurpijl gaan ze zelf ook aan een gezin beginnen, waardoor je jarenlange ervaring als “mam” goed van pas komt. Al worden je benaderingswijze en technieken soms wat als achterhaald en ouderwets betiteld, je wordt als grootmoeder bijzonder gewaardeerd, vooral als oppasoma. Dan schiet me telkens de opmerking van een collega-oma te binnen: “Van kleinkinderen heb je 2x plezier. Een keer als ze komen en 1x als ze gaan”. Niet heel erg aardig, maar wel ontzettend waar.

Ik kan nog uren doorpraten over de voor- en nadelen van het Moederschap en alle hindernissen, die een moeder moet nemen of moet omzeilen, maar een moeder is volgens mij in de eerste plaats ervaringsdeskundige en op welk gebied, dat laat ik voor vandaag in het midden.

Ik wens alle moeders en niet-moeders een hele gezellige dag toe.

Resi Faessen

November 2010