

Het is een leuke club Mengelmoes
ik ga er wel eens heen met mijn snoes
ze hebben regelmatig een geestig stuk
al begreep ik soms geen fuck,
waarom ze op zoek waren naar een vingerafdruk
Was er dan soms een moord begaan?
ik kon het niet volgen, was meestal buiten-aam
wie had het gedaan, toch niet die erfgenaam?
maar wie was er dan dood?
Het was weer spannend, ik bleef achter met ademnood

Peter Masee
Mei 2015

Middellandse Zee

Mijn water, vroeger blauw,
kleurt nu troebel en grauw
Mijn stranden zijn overvol

met zoveel talen
zoveel verhalen
mensenlevens

met zoveel doodstrijd
zoveel slechtheid
eeuwige schuld

met zoveel weelde
zoveel beelden
onverschilligheid

Ik heb maar één vraag

Karin Vossen
April 2015

Als ik terugkijk in ons leven
zie ik dat het kleinste teken
de kleinste handreiking
al genoeg is, om weer mezelf te zijn

De reizen, die we samen maakten
de kiekjes zijn zo waar,
zo werkelijk
en dat wij daar geweest zijn.
Kleine zakjes aarde, een steentje,
een kleinood,
die jij soms voor me meebracht

Maar met het regiem van ouder worden
is de wanorde nabij

In onze tuin zie ik hommels en bijen
stoeien om de mooiste bloem
Vlinders dwarrelen door thermiek
van de wind
In de avond horen we vogels nog fluiten
voordat de nacht valt

Wellicht volg jij mijn schaduwbeeld
maar ik hervind mezelf in onze
verrukkelijke HOF van EDEN

Anja Masee

Mei 2015

Bolleboos

Smachtend naar informatie
leert hij onverminderd.
Slechts door twijfels
zo nu en dan gehinderd.

Een buitenbeentje
het stuudje van de klas.
Soms zou hij willen
dat hij gewoontjes was.

Verloren in een groep
getergd door onzekerheid.
Inwendig groot verdriet;
sociale gebrekkigheid.

Zoekend naar bevestiging,
een plekje dat hem past.
Verlangend naar uitdagingen;
zonder maatschappelijke last.

Een mens, uniek individu;
kind met eigen behoeftes.
Laat het vooral leven
met plezier; zonder besognes.

Al klinkt het waanzinnig,
het leven van bollebozen
nooit zomaar vanzelfsprekend;
gaat niet steevast over rozen.

José Bergh
April 2015

Zicht

In het kleine grote land
waar links rechts is
en rechts links
waar boven beneden is
en beneden boven
waar duister komt
en duister gaat

daar wacht altijd
die andere kant

daar spiegelt zich
in een glimp
het grootste wonder

licht

Karin Vossen
April 2015

Vanavond sluit ik mezelf op
in een donker hok
met herinneringen aan Delft
immers die heb ik allemaal zelf
mijn eigen gedachten zijn heus genoeg
aan toen ik zo boemelde met de hele ploeg
en biertjes achterover sloeg in onze kroeg.

Peter Masee

Maart 2015

Jeuk

Het zit in haar DNA
lankmoedigheid
haar familie is ermee gezegend
bemind om deze eigenschap
frequent ondervindt ze de
wederkerige warmte
en genegenheid
de laatste dagen echter
zit ze niet lekker in haar vel
deze hevige kriebeling
verandert haar attitude
onderworpen aan een juk
dat ze niet veel langer
kan verdragen
totdat uiteindelijk dit
probleem om hals wordt gebracht
met een vlooiensband

Terry van Lierop
Februari 2015

Vrouw zoekt boer

Ben jij mijn speld in de hooiberg
het zwarte schaap dat ik omarm
mijn heerlijke lekkere Eigenheimer
en maakt jouw koeienstal mij warm?

Jij draagt sloffend in modderlaarzen
mij over jouw keukendrempel als bruid
Jouw magnetronmaal doet mij watertanden
Jouw stugge zwijgen komt mij goed uit!

Lig in zwijm voor jouw spannende mestgeur
Ik val voor jouw overall zo blauw en stoer
Ik verklaar jou mijn liefde voor heel het land
't is immers Valentijn, Vrouw Zoekt Boer!

Karin Vossen
Februari 2015

Het land van veel te veel

Een tsunami komt je tegemoet
als je de winkeldeur opendoet
je weet soms niet wat je kiezen moet
uit zo'n grote overvloed.

Zoveel soorten etenswaar
vers en ook wel serveerklaar
wasmiddelen zuivel en ijs
je wordt er bijna niet uit wijs.

Vlees en vis in dezelfde zaak
brood en groente ook heel vaak
je kunt betalen met je pas
en de bank beheert je kas.

Er wordt verwacht dat we consumeren
reclame probeert alles aan te smeren
maar laat je daar niet door hinderen
probeer in plaats te consuminderen.

An Cuijpers-Rutjens

Februari 2015

Een land van veel te veel

Teveel geweld
Teveel oorlog
Teveel agressie
Teveel strijd
Teveel wreedheid
Strijdwagens op de helling

Teveel honger
Teveel armoede
Teveel ellende
Teveel ziekte
Teveel nood

Schreeuw om het antwoord
Ransel het geheugen

Stilte, stilte
geen angst
rust

En wachten op het woord
Te weinig

Anja Masee
Januari 2015