

in mijn droom heb ik vleugels gekregen  
en ik vloog toen naar de zon  
hoog ben ik ermee opgestegen  
tot ik niet meer hoger kon  
zonnegolven wolken rond mij  
mijn vleugels zijn er door verbrand  
en op de grote Mookerhei  
ben ik zonder parkeerbiljet geland

An Cuijpers-Rutjens

Juni 2016

## ***Zeven miljard mensen***

met  
een eigen huidskleur  
eigen gebaren  
eigen gebruiken  
eigen woorden  
eigen waarheden

een eigen aard

hebben  
dezelfde voetstappen  
dezelfde wensen  
hetzelfde verdriet  
dezelfde angst  
dezelfde liefde

zijn hetzelfde waard

Karin Vossen  
Mei 2016

Het is lente, het is mei  
lammetjes dartelen in de wei  
nooit geen hommeles zoals bij mensen  
ook geen ongrijpbare wensen  
tevreden als ze kunnen drinken  
en eten van het malse gras  
Waren wij ook maar zo bij de pinken  
en content met wat er was!

An Cuijpers-Rutjens  
Mei 2016

Er drijft een aroma langs de wegen  
het is lente met een geur van regen  
ik zie de knoppen openspringen  
vogelkeeltjes die weer zingen  
geluid van liefde en geluk  
na het gezang krijgen ze het druk  
want hun nesten puilen uit  
met zo menig jonge spruit  
die met uitgerekte nekjes  
en met opengesperde bekjes  
vragen om de buit!

An Cuijpers- Rutjens  
April 2016

**6 april 2016**

De geur van regen hangt in de lucht als ik naar het stembureau wandel. De geuren van uitbottende struiken, bomen, aarde en hyacint mengen met de geur van natte dakpannen en stoeptegels en nestelen zich in herinneringen. Dit is lente en nieuw leven.

Uit de geuren die de ochtend doorwasemen probeer ik wijsheid te putten. Mijn gedachten blijven hangen aan twijfel; twijfel over ja of nee...of helemaal niet. Helemaal niet.. als statement, als protest tegen de mannen van Geen Peil. Over de ruggen van de Oekraïense bevolking proberen ze een veto uit te spreken over de EU. En wie laten zich gebruiken om dit uit te spreken? Juist ja, wij Nederlanders. Ik overweeg om me om te draaien. Want voor mijn gevoel is de actie gebaseerd op hun ongenoegens en het daarvoor creëren van een podium.

Mijn voeten stappen nog steeds voorwaarts, dus 'helemaal niet' gaat het niet worden. Maar wat dan? De frisse ochtendbries dringt in mijn gedachten. Corrupte leiders zijn er altijd geweest en zullen altijd blijven, is mijn idee. Maar de kracht van een volk wil ik niet onderschatten. Enkele eeuwen geleden beukte in Europa de revolutie er op los. Zonder de strijders van toen geen democratie waarin wij nu leven.

In het stembureau word ik vriendelijk begroet; blij gezichten omdat ze op dit vroege uur al vreesden voor een lange lege dag. Mijn gang naar het stemhokje is gedachteloos en met één blik op het stemformulier weet mijn hele wezen wat mijn stem zal zijn. Een volmondig VOOR.

De geur van regen hangt nog steeds in de lucht als ik naar huis wandel. Dankbaar voor deze dag, voor mijn leven met kansen door het zwaar bevochten kiesrecht voor vrouwen. Ook dankbaar voor de democratie waarin we leven en die ik de Oekraïense bevolking zo gun. Zwaar en lang zal hun weg nog zijn. Voor elke negatieve stem zijn zeven positieve stemmen nodig om de wereld in balans te houden. Ik ben positief ingesteld en vertrouw op de kracht van een volk.

Corruptie valt niet uit te roeien. Zoals ook positief denken en dromen niet uit te roeien valt.

Annie Kessels

## ***Angola, het leven voorbij***

In plechtige pas voorwaarts  
blote voeten door het stof  
van rood gekleurde aarde  
de onschuld in een doos

negen maanden lang  
gedragen door de moeder  
nu afgegeven door de vader  
de onschuld in een doos

een stoet van enkelingen  
op weg naar een herinnering  
voor eeuwig in de rode grond  
die onschuld in een doos

geen hout geen kist  
geen mooie grafsteen  
slechts aarde en karton  
voor de onschuld in die doos

twee oneven latjes  
gevormd tot een kruis  
als merkteken van de dood  
rust in vrede lief kind

Resi Faessen-Teeuwen  
Maart 2016

## ***Ouder***

De tijd fluistert harder  
in de nieuwe generaties,  
met hun eigen tijdsgeest,  
die na mij zijn opgestaan

in de toenemende dierbaren  
die eigen wegen gingen,  
ik ontmoet ze niet meer

De tijd fluistert harder  
in de seizoenen die  
steeds sneller cirkelen

in lichamen waarin gebreken  
nadrukkelijker doorschemeren

De tijd fluistert harder  
in herinneringen die krimpen  
of vergroten met de jaren

De tijd fluistert harder  
dat ze slechts illusie is  
en dat de werkelijkheid wacht

Ik luister

Karin  
Maart 2016

## ***Kruimeltje***

Heerlijk, heerlijk, heerlijk  
zijn die Doospelse lekkernijen  
Je proeft, je snuift op, je beleeft  
en laat het, hmmm, naar beneden glijen.

Bekend tot boven de rivieren  
zijn vooral de Limburgse vlaaien,  
maar oh, dat toplaagje met dat kruimeltje  
daar ben ik echt wel voor te paaien.

Heel Holland bakt en  
je kunt het bijna raaien  
maar met wat bloem, suiker, een eitje en zout  
heb je nog steeds geen Limburgse vlaaien.

Door de armoede van weleer  
gingen de vrouwen koeken bakken  
inventief met hun ingrediënten  
hadden ze het helemaal te pakken.

En de hedendaagse bakkers  
leven zich er geheel op uit  
maar dat toplaagje met dat kruimeltje  
en daaronder.....zit een beetje fruit.

Heerlijk!

Anja Masee  
Februari 2016



## ***Hart en ziel***

De ochtend, de middag, de avond  
dagenlang genoot ik van de 'Hart en ziel' lijst  
die wij luisteraars samen hadden gemaakt.  
'Leven en dood'

Als vlinders buitelen de verrukkelijke melodieën  
door tot mijn innerlijk

De schoonheid van de muziek  
Op dit late uur van de dag  
kan ik zo intens mezelf zijn

Het is de rust, waar ik naar verlang  
de aangrijpende aria 'Erbarme dich, mein Gott'  
deze hemels klank  
in de stilte wil ik mezelf weer laten verdwijnen

Vol overgave zet het koor de laatste noten  
van de Matthäus Passion in  
en dan is het stil, zo stil

Anja Masee  
Februari 2016

## ***Rode koontjes***

Je glanzende huid,  
eigenzinnige grillige vorm  
Je totale uitstraling ontwaakt  
mijn innerlijke storm

Krachtige heerlijkheid,  
je verleidelijke tint  
van jou gaan mijn zintuigen  
compleet door het lint.

Mijn bloed gaat sneller stromen  
als je prikkelt mijn gedachten  
Je laat me vurig blozen  
laat mij hunkeren; smachten.

Ik beroer je met mijn lippen,  
proef je zaad op mijn tong  
Een dubieuze, intense beleving  
mijn hart maakt een sprong.

Ik raak totaal buiten zinnen -  
prikkelend tot en met.  
Niet eens erotisch; o gij hete,  
pikante Madame Jeanette.

© José Bergh  
Februari 2016

## ***Nachtelijk bezoek***

als ik mijn hoofd te rusten leg  
en slaap me overmant  
zitten de spoken van de nacht  
al wachtend aan de kant

ze verstoren telkens weer mijn slaap  
dringen ongevraagd naar binnen  
ze nestelen zich dan in mijn hoofd  
waar het schouwspel gaat beginnen

ze sluipen als volleerde dieven  
in mijn ontspannen brein  
maken zich meester van mijn dromen  
totdat het nachtmerries zijn

terwijl ik dan abrupt ontwaak  
in gedachten demonen nog bevecht  
dringt het langzaam tot me door  
't was maar een droom, niet echt

Resi Faessen  
Januari 2016