

Deelname aan het benefietconcert Ospel 16 december 2018

Afgelopen zondag vond in Ospel twee keer een prachtig benefietconcert plaats. Het was de feestelijke afronding van een serie geldinzamelingsacties tbv de restauratie van de parochiekerk:

<https://middenlimburgactueel.nl/2018/12/10/benefietconcert-ospel-same-sterk-vor-oos-kerk/>

Aan het concert deden solisten, blaasorkest en zangkoren mee. Een poos geleden werd de SKO benaderd om ook tijdens dit concert enkele van onze gedichten voor te dragen uit de bundel: Ospel in gedichten (zie ook de tab: Project). Daar hebben wij natuurlijk graag en volmondig ja op gezegd! An en Annie hebben vier gedichten voorgedragen, die tref je onder aan dit bericht aan.



(An en Annie in actie, foto`s: Nederweert24)

Het werd een sfeervolle en geslaagde happening: waar een hechte gemeenschap als Ospel groot in is! Om met Annie te spreken:

“Wat was het een mooi concert gisteren! Absoluut geen straf om dit twee keer mee te maken. Ospel en inwoners mogen trots zijn! An en ik heb genoten. De foto’s zeggen veel, het thema van de middag was film muziek. Voor kwaliteit hoeven we niet de tv aan te zetten; dit kan Ospel ook.”

Kijk voor prachtige foto’s: <https://www.nederweert24.nl/2018/12/16/succesvol-benefietconcert-voor-ospelse-kerk-fotos/>

Dit zijn de gedichten die An en Annie hebben voorgedragen:

Ospel, mijn wereld

Denkend aan Ospel, zie ik meeuwen
als witte wolk achter ploegers gaan
wiekend en zwenkend hoor ik ze schreeuwen
dan vallen ze op hun maaltijd aan.

Denkend aan Ospel zie ik molens
wieken tegen de avondlucht
waarop de duiven sierlijk landen
na hun laatste avondvlucht

Denkend aan Ospel zie ik het buntgras
onder verdwaalde vliegdennen staan
de vele keren dat ik in de Peel was
Ik hoop er nog vaak heen te gaan

Denkend aan Ospel zie ik de mensen
met hun vreugde en hun pijn
met hun grote en kleine wensen
Ospel, mijn wereld in het klein.

An Cuypers Rutjens

Wortels van mijn bestaan

Opeens bij het zien
van een oude foto
gebeurde het
een kluwen van herinneringen

Emoties, weggestopt heimwee
naar lopen op blote voeten
een lolly op zondagmorgen
en wandelen in de Peel

Het lag al jaren
opgeruimd in het verleden
gestolde tijd
in mijn kleine grijze koffer

ik voel de rode draad
jaren verbinden tussen
het dorpse leven uit
mijn verleden en het heden

Annie Kessels

Het visioen van Sieben Helmus

(rond 1650)

Elk jaar in mei dan trek ik
met mijn schapen naar de Peel
Vol eerbied maak ik dan een kruis,
hier bij deze poel
Want over enk'le eeuwen
is deze plek gezegend heilig
zie ik hier een kerk... en Ospel

Nu nog moeten mensen ploet'ren
urenlang met dwalend licht
door aardeduister mist en modder
om ter kerke te kunnen gaan
Dat gaat veranderen want ik hoor
een "ja" van Deken, Bisschop en de Koning
een "ja" voor een EIGEN kerk en Ospel

Ook zal in die dagen
Maria Heilige Maagd verschijnen
in Zuidfranse bergen
Haar naam en voorspraak zal men verbinden
met dit wonder van de Peel
van die kerk en Ospel

Dan worden buurtschappen één
Dan zullen zielen hun droom gaan bouwen
uit het niets en oorlogspuin
En daarom sla ik hier
bij deze Ossenpoel een kruis
De veerkracht van het veen
baart hier een kerk

en Ospel

Karin Vossen

Sprookjesland

Vroeger als stadskind
was de natuur voor zondag
reed mijn vader ons luid zingend
naar onbekend bos of peelrand

schaduw werpende witte berken
mysterieuze nevelige velden

knuppelbruggen over kraaizwarte poelen
ik boekenwurm waande mij in sprookjesland

later trokken mijn kinderen en ik
bemand met loepdoosjes, verrekijker
schepnetjes plus emmertjes
door de Groote Peel op jacht naar avontuur

vreemde vogels bespieden
wondere waterinsecten vergroten
muisstil misschien een ree bespeuren
talloze muggenbeten waren wat zuur

nu onder toezicht oog van Staatsbosbeheer
kan men zich in de echt verbinden
bij luid gekrakeel van kokmeeuwen
proberen duidelijk het ja-woord te geven

mocht het sprookje soms stormachtig zijn
kan dit getrouwde stel rust zoeken
op de plek waar voor hen alles begon
in de hoop nog lang en gelukkig te leven

Terry van Lierop