

De wederik

De wederik kwam op bij het ochtendgloren
samen met het eerste licht
Hij werd uit de aarde geboren
zijn stamper op de zon gericht

Dikke hommels landden er op
vertrokken met stuifmeel op hun kop
Bonte vlinders kwamen aangezweefd
en ze vroegen heel beleefd:
“Mogen wij van uw mede drinken?
Wij zullen op uw gezondheid klinken!”

Toen het avond werd was de wederik moe
Hij vouwde schielijk zijn blaadjes toe
Gaf anderen vreugde in het leven,
daarvoor zijn leven doorgegeven

An Cuijpers
Juli 2001

Geluk

Elk mens wil het geluk wel pakken
als hij daarvoor maar een grijphand had
Zo'n klein geluk om naar te snakken,
om te bewaren als een schat

Soms krijg je het geluk cadeau
hoeft niet te grijpen, het komt zó:
als er op je dak een lijster fluit
of in je tuin komt een tulpje uit
of heldere kleinkinderstemmen
Dàt geluk zou je vast willen klemmen

Als je maar zo'n grijphand bezat

Maar het leven leert een sterveling
Dat het geluk kwam en weer ging
Je kunt er altijd weer van dromen
dat het misschien terug zal komen

An Cuijpers
Augustus 2001