

Waardevol?

ik hoef geen goud en zilver
noch wil ik edelsteen
van al die prachtige dingen
hoef ik er geen een

naarmate een mens ouder wordt
wordt alles relatief
en is het mooiste sieraad
de woorden: "ik heb je lief".

Resi Faessen-Teeuwen

Waarde

In het plantsoentje bij mijn voordeur
lopen mensen gehaast voorbij
aan de pas ontloken narcissen

Niemand ziet het wonder

Fier en schuin vooruit en
stevig in de aarde staan ze,
zoals wandelaars aan de winderige zee
Ze trotseren in al hun breekbaarheid
soepel de gure bulderende storm

Ze weten de waarde
van volop te leven,
van de tijd te vieren
met schoonheid
en onvermoede kracht

Karin Vossen
17 februari 2020

Ik vraag me wel eens af

hoe het zou zijn

als er door mijn voortuin massa's toeristen lopen
naar binnen gluren, druk met hun selfie

als ik geen rustig praatje meer kan maken met de buren
of even naar de buurtsuper kan fietsen
mijn leven in de etalage staat

als ik mijn ramen niet ongestoord meer kan wassen
omdat ik dan als een van de 'locals' wereldwijd te kijk word gezet
een figurant in het financiële sprookje van de reismakelaar

Tsja, dat vraag ik me wel eens af.

Annie Kessels

Januari 2020

Ik geloof in de warmte van de zon
de woede van verterend vuur.
Ik geloof in de vruchtbare aarde
in de helende werking van de natuur.

Ik geloof in de droogte van de woestijn
de uitbarsting van een vulkaan.
Ik geloof in de donder na de flits
in het schijnsel van de volle maan.

Ik geloof in de liefde tussen wezens
in een samenleving van mens en dier.
Ik geloof in de weidsheid van het heelal
in een staat van zijn, in het nu en hier.

Ik geloof in stormen en orkanen
het spektakel van het Noorderlicht.
Ik geloof in het behoud van onze wereld
dat zijn we aan elkaar verplicht.

ik geloof in het geheime regenwoud
de puurheid van een rotsige kust.
Daarom deze krachtige wens:
leef, maar leef vooral bewust.

Resi Faessen-Teeuwen

Schreeuwend en opdringerig
brutaal en opwinderig
zo kun je reclame omschrijven
van grote en kleine bedrijven

Voor de feestdagen een hoogtepunt
werd er flink met prijzen gestunt
Twee kopen en maar één betalen
en de mensen maar halen en halen

De vetzucht springt ons naar de keel
want we eten veel te veel
Gelukkig zijn er ook voedselpakketten
voor hen die geen feestmaal
op de dis kunnen zetten

Wij kunnen dus eten
met een gerust geweten?

An Cuijpers-Rutjens