

De vrouw en haar stofwisseling

Nog steeds vind ik het heel curieus dat reeds volwassen mannen denken dat vrouwen, en in het bijzonder mooie vrouwen, niet naar het toilet hoeven. Plassen, allee, daar kunnen ze zich met moeite nog iets bij bedenken maar voor de grote boodschap.... Nee, gruwelen moeten ze er van, alleen de gedachte al. Hoe zien ze dat voor zich? Dat vrouwen maar niet moeten eten dan? Maar nee, op die vraag wordt enigszins geïrriteerd gereageerd. Daar houden ze werkelijk niet van, vrouwen die continue op dieet zijn. Heel frustrerend. Dikke vrouwen die zich toch nog aan een friet wagen, tja dat zijn dan weer varkens. Bij het beeld daarvan schudden ze misprijzend hun hoofd, de mond in een rare hoek getrokken.

Ikzelf heb twee inmiddels jong volwassen zonen in huis. Dinosaurussen zijn bij ons nog volop in leven. De boeren die ze laten met wijd open mond, zouden een prima achtergrond geluid vormen voor Jurassic Park. Over de scheten maar niet te spreken. De roffels die een goede drumband presenteert, kunnen hier niet aan tippen. En echt ik heb ze vroeger goed opgevoed, althans een stevige poging gedaan. Op mijn afkeurend klikkend geluid schateren ze nog harder met elkaar. Zelf vinden ze het top entertainment.

Na het inhouden van opborrelende gassen in de darmen, na het eten van bijvoorbeeld chili con carne, ontsnapt er bij mij ook wel eens een pruttelend geluid. Ondanks mijn pogingen om het binnen te houden tot ik het toilet heb bereikt – tja ik ben zo nu eenmaal opgevoed – word ik een enkele keer gedwarsboomd. Dan kijken mijn zonen me verbaasd aan, niks geen geschater: “Gatver, was jij dat mam?”. Ik meen dan ook nog dat ik me moet verantwoorden, terwijl zij notabene de ganse dag heel Artis vertegenwoordigen. “Tja, ik kon het niet meer inhouden.”, zeg ik dan zacht en ietwat beschaamd.

Tot de laatste keer. Terwijl ze me vies en met grote ogen aankijken, zeg ik: “Ja dat was ik. Ik moet ook wel eens een wind laten en naar het toilet. Vrouwen hebben namelijk dezelfde stofwisseling, voor zover je het nog niet wist.” “Nou nou, rustig maar, tjonge ben jij toegetreden tot de feministische partij?” Feministische partij denk ik, hij heeft geen idee waar hij het over heeft, de snotneus.

Te moe om er op in te gaan, vraag ik me verwonderd af in welke eeuw we eigenlijk leven.

Terry van Lierop

Februari 2020