

## ***De kerstboom***

Hier sta ik zomaar mooi te wezen  
in dat grote sparrenwoud.  
Ik voel me toch zo eenzaam  
en vooral zo vreselijk oud.

Ooit werd ik hier geplant,  
ik groeide op als stek.  
Nu ben ik echter overjarig,  
wordt het tijd dat ik vertrek.

Het liefst ga ik met kluit en al  
om mijn leven nog te lengen,  
opdat ik minstens enkele weken  
de mensen vreugd kan brengen

Ik droom van een warme kamer  
met mij als middelpunt  
versierd met mooie slingers  
misschien wat uitgedund.

Zo'n glinsterende ballen  
aan elke groene tak wel twee  
met hier en daar een engeltje  
dat stemt mij pas tevree.

En duizend kleine lampjes  
verlichten dan mijn bestaan  
daarom vraag ik nederig:  
maak voor mij die lampjes aan.

Zo word ik het symbool  
van de nodige saamhorigheid.  
Leef en ben je ervan bewust  
dat zorgen verbinden in deze tijd.

Slechts een weekje na de kerst  
begint er een nieuw jaar,  
sta even stil bij het voorbije  
en de liefde voor elkaar.

Koester wat je hebt in je leven,  
volg vooral je gedroomde droom.  
Spits je oren en luister even  
naar de woorden van deze oude boom.

Resi Faessen-Teeuwen

### ***Kerstmis zoals het vroeger was***

Dozen met kostbaarheden worden van zolder gedragen  
zoals elk jaar in donkere decemberdagen  
De gipsen kerstgroep vertelt zijn verleden  
dit is te zien aan alle ongelukjes van lang geleden  
De ezel zonder oor en Josef een afgebroken voet  
een schaapje met een geschonden snoet  
Vele herinneringen liggen verscholen in elk beeld  
koesterend worden ze gestreeld  
Vader haalt een boom uit het bos  
de kerststukjes op tafel vol hulst en mos  
Echte kaarsjes in een rode kleur  
een emmer water staat achter de deur  
Voordat het kindje Jezus wordt geboren  
naar de kerk om de biecht te laten horen  
Het feest van vrede ligt over het land  
en ieder reikt elkaar een hand.

Annie Kessels

## ***Wandeling***

Rond de magere kale takken van de bomen  
kringelen nog bleke groene blaadjes  
Op het pad kraken  
de gevallen beukenootjes  
onder mijn voeten  
Herfst

De zon leeft zich nog even uit,  
De schaduwen zijn al lang en laag  
en verblinden mijn ogen  
Lange winteravonden kondigen zich aan  
Maar ze lijken nog mijlenver weg  
Winter

Een zacht fris briesje  
aait mijn wangen  
Mijn gedachten komen tot rust  
Sprankeling in mij

Lente in november

Karin Vossen

## ***Najaar 2020***

De kleuren van de herfst zijn reeds verdwenen  
de bomen staan weer in hun winterstand  
Sint Maarten slaan we dit jaar maar eens over  
we zijn gedeeltelijk in een lockdown beland

zelfs de elfde van de elfde wordt gemeden  
ook Sint en Piet passeren ons dit jaar  
de pietendiscussie hoort tot het verleden  
alles afgelast dankzij 't coronagevaar

hoe moeten we de Kerst dan nu gaan vieren  
alleen of inviteren we slechts een paar  
maar van welke kant je het ook gaat bekijken  
het wordt een eenzame Kerst voor iedereen dit jaar

Resi Faessen

## ***Allerzielen***

De klokken van Allerzielen  
roepen de gestorvenen op  
uit de doorschijnende diepte  
van het meer der dromen en herinneringen  
waar ze nog leven in de gedachten  
van hen die hen kenden en beminden  
ze worden herdacht in kerken en kapellen  
maar ook in huizen en op de dodenakkers  
in de harten en in de natuur  
die op twee november de winter aankondigt.

Mens: gij zijt een sterveling!

An Cuijpers

## ***Het journaal***

Als ik de baas zou zijn van het journaal  
dan werd het nieuws veel positiever  
'k Veranderde alle narigheid totaal,  
zo werd de hele wereld liever

Trump kreeg een enge droom vannacht  
en besluit zich voortaan te gedragen  
Geen fakenews meer en "we did win"  
maar Mensen gaan nu bij hem voor Zaken

"Code rood op Groenland voor  
de grootste kappen ijs die broeien"  
blijkt loos alarm want de ozonlaag  
is duidelijk weer aan 't groeien!

De minister die verbiedt voortaan  
alle domme quizzen op tv: hoera!  
Ook schenkt hij bij hittegolf gratis ijs  
en doet de boodschappen voor zijn pa

Corona: niemand wist precies  
hoe en wat en wat ertegen  
maar sinds deze maand pardoes  
zijn nieuwe gevallen uitgebleven!

Komplottheorieën werden steeds sterker,  
wat was waar en wat was waan?  
Nu zijn er gelukkig Pinocchio-neuzen  
en is de verwarring van de baan

Ronald Koeman zou gaan naar Barca  
maar hij schrok van 't Oranje verdriet  
Hij bedacht zich, streep door zijn contract,  
voor 't Spaanse zomerweer hoefde 't toch al niet

Ach grote meneer van het journaal,  
wat dromen en hopen: is dat zo erg?  
Ik weet het: slecht nieuws dát verkoopt  
maar goed nieuws verzet berg na berg!

Karin Vossen  
24 augustus 2020  
(vrij naar het lied uit Kinderen voor Kinderen)

## ***Kind***

Struinend over begroeide duin  
zie ik weer voor me het kind  
opgewonden van voet tot kruin  
spelletjes spelend met de wind

hoe intens geel is het mulle zand  
hoe vlassig groen de duintop  
helder blauw parelt boven het strand  
ze snuift de zilte geur op

in schuimende wateren bedolven  
vakantiedagen lijken eindeloos  
dansend en deinend op golven  
ronduit genietend, kommerloos

schelpen, zeesterren, krabben  
worden vol verwondering aanschouwd  
zelfs voor de grote kwallenkwabben  
wordt een zandmonument gebouwd

ten lange leste bereik ik de top  
en voel de vlagen van de wind  
het plezier tintelt in mijn kop  
voor altijd blijf ik toch dat kind

Terry van Lierop



De nachtwind fluisterde in mijn oor  
en ik gaf daaraan gehoor  
hij fluisterde van zoete dingen  
die in vergangenheid vergingen  
maar zoet zijn toch de herinneringen  
waarvan de nachtwind maar bleef zingen

Ik laat mijn raam altijd open staan  
waardoor mijn dromen komen en gaan

An Cuijpers-Rutjens

## *Impressie*

Het leven neemt  
Het leven geeft

De zee neemt  
en de zee die geeft

Zoveel zandkorrels in de branding  
zoveel sterren aan het firmament  
maken een mens

Altijd golven die komen en gaan  
Altijd handen die dragen  
Altijd schepping

Karin Vossen  
Juli 2020

## ***Vakantie 2020***

ik hou geen afstand  
bepaal mijn bestemming  
over heel de wereld  
zonder enige remming

ik ga naar de bergen  
kies voor het weidse  
eerlijk gezegd  
't is anders dan Heijtsse

zon, zee en strand  
ik kies mijn vakantie  
doe geen beroep  
op enige garantie

heb geen bagage  
geen koffers mee  
geen extra handdoek  
bij de zilte zee

ga gauw weer even  
een hoofdstad bezoeken  
geniet er van alles  
zonder te boeken

heb niks te maken  
met wat is beloofd  
want ik ga toeren  
in mijn eigen hoofd

Resi Faessen