

vandaag twee berichten

Project Boekje vol bomen

Sinds het corona-virus, treffen de leden van de SKO elkaar eens keer per week via de email. Elke keer stuurt een van ons dan een gedicht of kort verhaal. Zo blijven we elkaar inspireren en houden wij contact met elkaar.

Naar aanleiding van een ingebrachte foto van een boom ter inspiratie, reageerde de een met het grapje om er een bomenboekje van te maken. Hetgeen door een ander als serieus idee werd opgepakt. Dus is in de afgelopen tijd driftig gegraven in oude schrijfsels en zijn er ook nieuwe gedichten gemaakt over bomen. Al dan niet aangevuld met foto's. Het onderwerp boom blijkt een dankbare aanleiding te zijn voor werkelijk bijzondere, originele en ontroerende gedichten. Het wordt een verrassende bonte verzameling.

De bedoeling is in eerste instantie om via Albelli alleen boekjes voor onszelf af te laten drukken. Of we, via intekening, een kleine extra oplage laten afdrukken is nu nog niet duidelijk. Wordt vervolgd!