

## **Tureluurs**

Help, de wereld om mij heen  
die praat steeds sneller en sneller:  
talkshow, helpdesk, kassadame,  
dezelfde woorden maar steeds feller

Koken hun hersenen dan niet over?  
Is hun tijdsdruk echt zo groot?  
Ik voel me een sufferd maar 't ergste is:  
ik doe het zelf ook, zo idioot!

Zij jagen me op, dat wil ik niet meer  
Het kost me ook moeite hen te verstaan  
Gelukkig geeft mijn bed 's nachts rust...

maar dan ratelt het mannetje op de maan\$%^#@!

O nee da's de wekker

Karin Vossen, 14 mei 2021

## ***Mijn kameraad***

Ik zit gevangen in mijn liefde  
opgesloten in verdriet  
mijn kameraad, mijn huisgenoot  
mijn trouwe vriend, die is er niet

hij ging naar de honden-HEMA  
zoals mijn kleinzoon ooit eens zei  
maar na 16 lange jaren  
is er veel verdriet in mij

waar moet ik met mijn liefde heen  
nu mijn maat er niet meer is  
zodra ik naar zijn foto kijk  
ervaar ik intens het groot gemis

zijn riem, zijn mand, zijn waterbak  
zijn bench voor op de fiets  
alles is even doods en leeg  
mijn verdriet is echt niet niets

wat moet ik nu met al mijn liefde  
mijn liefde voor mijn hond  
die moet niet langer opgesloten  
maar die moet vrij, terstond

ik zoek en zoek en zoek en zoek  
ik struin over het internet  
wie heeft er een lieve vrolijke pup  
wellicht voor mij te koop gezet

zo gebeurt het en zo geschiedt  
dat ik een nieuwe liefde vind  
de oude blijft in mijn herinnering  
maar toch heb ik een nieuwe vriend

De ene trouwe lieve vriend  
doet de ander niet vergeten  
de pijn wordt echter wel verzacht  
mijn liefde is voor beide, zeker weten

Resi Faessen, april 2021

## ***Een duik in het verleden***

De 8 mm. film rolt  
zoevend en streperig  
over het doek, toont  
50 jaar vergankelijkheid,  
gevat in een half uur.  
Korte beentjes door  
een te dikke luierbroek  
waggelen de tijd voorbij.  
Parijs schuift in zwart-wit  
van links naar rechts.  
Een sierlijke oldtimer  
is zijn tijd ver vooruit

De bewustwording van  
het voltooid verleden,  
van gewezen leven,  
slaat genadeloos toe.  
De beelden zijn grijs,  
vervaagd door de tijd.  
Emoties vechten  
om voorrang.  
Nostalgie ten top,  
echter niet alleen  
met een glimlach  
maar ook met een traan.

Resi februari 2021

Maar gelukkig zijn er ook  
de foto's nog.

Aan de kim ligt sneeuw  
bevroren over het land  
het onbelopen land maakt zich breed  
een weg zonder naam.

De groene specht hupt  
tegen de lindeboom  
zijn reukorgaan zoekt  
haarscherp naar insecten.

Een voetdruk in onze tuin  
iemand over het pad gelopen  
Konijnen gehaast,  
voelt zich bespied.

Duifjes in de kruinen van de hulst  
schikken hun veren voor de nacht.

De winter houdt ons in zijn omarming  
in een natuurlijke verdoving  
en terwijl het donker wordt  
zitten we allen roerloos

bij elkaar.

Anja Masee  
Februari 2021

natuur verwondert  
natuur verandert, vraagt zich niets af  
en past zich aan  
natuur bloeit in ijs en in zon

voor wie het wil zien....

Annie Kessels  
Februari 2021

## ***Het corona-talent***

Echt waar, er bestaan mensen  
die heel goed en zelfs het beste zijn  
in bakken koken naaien zandsculpturen bloemschikken Lego  
in fotograferen persifleren boerderij runnen mini-Kerstdorpjes  
in schilderen zingen dirigeren of dansen  
Ze winnen talentenjachten  
en staan volop in de schijnwerpers  
van tv facebook twitter instagram

Ach... fijn voor hen

Maar gelukkig zijn er vooral  
heel veel mensen met talent voor  
alleen maar luisteren,  
een blik van hun ogen in de jouwe  
en even aanraken

Die goedemorgen zeggen  
de deur voor je open houden  
zich inleven in de ander, in jou  
en simpelweg vaker vragen  
of je hulp nodig hebt  
hoe het met je gaat

Karin Vossen  
januari 2021

***Een nieuw jaar....***

365 dagen, als  
bladen van een boek  
verdriet, hoop, liefde

verwachtingsvol

en teer als de witte lelie  
is het eerste blad  
al omgeslagen

Annemiek Korsten  
01-01-2018