

Project Boekje vol bomen (26 april 2021)

Sinds het corona-virus, treffen de leden van de SKO elkaar eens keer per week via de email. Elke keer stuurt een van ons dan een gedicht of kort verhaal. Zo blijven we elkaar inspireren en houden wij contact met elkaar.

Naar aanleiding van een ingebrachte foto van een boom ter inspiratie, reageerde de een met het grapje om er een bomenboekje van te maken. Hetgeen door een ander als serieus idee werd opgepakt. Dus is in de afgelopen tijd driftig gegraven in oude schrijfsels en zijn er ook nieuwe gedichten gemaakt over bomen. Al dan niet aangevuld met foto's. Het onderwerp boom blijkt een dankbare aanleiding te zijn voor werkelijk bijzondere, originele en ontroerende gedichten. Het wordt een verrassende bonte verzameling.

De bedoeling is in eerste instantie om via Albelli alleen boekjes voor onszelf af te laten drukken. Of we, via intekening, een kleine extra oplage laten afdrukken is nu nog niet duidelijk. Wordt vervolgd!

Boekje vol bomen (26 juli 2021)

Op 26 april vertelden wij jullie over onze snode plannen om een heus bomenboekje uit te gaan geven. Het werd een inspirerende zoektocht langs oude gedichten en het leidde ook tot nieuwe. Het resultaat is een bonte verzameling van ontmoetingen. Ze zijn heel verschillend van stijl en invalshoek! Met prachtige foto's daar nog eens bij, menen wij dat het thema "bomen" goed tot zijn recht is gekomen.

Wij hebben de bundel als Albelli fotoboek laten afdrukken. In eerste instantie alleen in beperkte oplage. Op maandag 9 augustus maken wij van de presentatie een ouderwets SKO-feestje binnen onze eigen groep. Dat is ook een mooie gelegenheid om elkaar na meer dan 1,5 jaar corona eindelijk weer compleet en lijflijk te ontmoeten! Daar komen we natuurlijk nog op terug.



Presentatie Bomenboekje SKO 9 augustus 2021

(foto's: José Bergh en Annie Kessels)

Als grappige opmerking begonnen. Gevolgd door speurtochten tussen veel oude schrijfsels en warempel ook geboortes van nieuw geschreven gedichten/verhalen. Daarna het nodige pc-geploeter van Annie om tot een mooi geheel te komen. En niet te geloven: bijna als vanzelf een datum voor het presentatiefeestje gevonden waarop we compleet waren.



Dat was de voorgeschiedenis in vogelvlucht van het boekje Ontmoetingen, met veel prachtige foto's. Het staat vol met grappige, filosofische en gevoelige gedichten en verhalen over bomen. Mede door deze voorbereidingen, hebben we tijdens de coronaperiode contact met elkaar gehouden en zijn we geïnspireerd gebleven.

We hadden die maandag allemaal wat lekkers meegenomen. Natuurlijk moesten we ook An nog even feliciteren met het behalen van haar prijs, enkele weken geleden. Na een korte maar bondige "speech" met een "wijn"drank, kregen we dan ein-de-lijk allemaal een exemplaar van het boekje, door Annie uitgereikt.





(enkele van de feestende dames, juist voordat de polonaise losbarst)

We hadden die maandag allemaal wat lekkers meegenomen. Natuurlijk moesten we ook An nog even feliciteren met het behalen van haar prijs, enkele weken geleden. Na een korte maar bondige “speech” met een “wijn”dronk, kregen we dan ein-de-lijk allemaal een exemplaar van het boekje, door Annie uitgereikt.

Ook hadden we, als vanouds, bijna allemaal wat geschreven voor die maandag. Het deed ons goed elkaar na zo lange tijd weer werkelijk te ontmoeten. We hopen dat we nu weer met regelmaat bij elkaar kunnen komen, want we misten dat enorm.