

## *De ballen!*

Rollebollend met de ballen  
die Van gaal zijn leven vergallen  
Dat zagen wij heden op de tee-vee,  
heel Nederland leefde mee

Nu halen wij de Kerstballen van de zolder,  
dat zijn ook ballen met wat kolder  
We laten ons verblinden door de schijn  
een mens moet een beetje blij kunnen zijn

Al is het met een mus, een dode:  
even pauze met wat vrede  
weg met de oorlog is onze bede!

An Cuijpers-Rutjens

Dec 2022

## ***Kerstmis 2022***

Ik droom van een  
mooi versierde boom  
een kerstboom vol twinkelende lichtjes  
met rondom deze sparrenboom  
een schare van blije gezichtjes

Ik droom van een  
stemmig gedekte tafel  
voedsel, alles vers bereid  
dat door meerdere families samen  
genuttigd wordt in gezelligheid

Ik droom van een sfeer van  
vriendschap, van liefde  
en genegenheid  
voor hen die het moeilijk hebben  
voor sommigen is het oorlogstijd

Ik droom nog steeds van vrede  
van rust en veiligheid  
op onze waardevolle aarde  
maar voor miljoenen mensen  
verloren deze woorden hun waarde

Ik droom en wens van harte  
dat het niet bij dromen blijft  
dat ik het nog beleef misschien  
dat met Kerstmis overal ter wereld  
het ware Licht wordt gezien.

Resi Faessen-Teeuwen

Onze buurtsuper gaat sluiten

Ik mis nu al mijn wekelijkse wandeling er naar toe,  
de mensen uit de wijk die ik op straat tegenkwam  
Ik mis de simpele praatjes die we dan maakten  
en die onze buurt zo leefbaar maken  
Dat is verlies

Ik mis nu al de vertrouwde gezichten  
van het hardwerkende aardige personeel  
Ik mis nu al de te kleine winkel,  
de vertrouwde onhandige gangetjes  
Dat is verlies

Het grote geld heeft weer gewonnen  
Het leven is weer kaler en grijzer geworden  
Dat is verlies

Karin Vossen  
Nav "opschudding"  
24 september 2022

## ***Dag dag***

De schemer legt de  
dag te ruste  
sputterend ontwaken  
slaperige straatlantaarns  
'mijn' vleermuis hervat zijn  
gebruikelijke avondwandeling  
vogels scheren voorbij  
nestelen zich spoedig in  
warmte en gemoedsrust  
op mijn balkon proef  
ik het laatste stukje dag  
terwijl rond mijn kuiten  
de kou dartelt van de  
aankomende nacht

Terry van Lierop

## ***Koningin Elisabeth***

De Queen is gestorven

Bij ons in de straat heeft ze

van achter het raam,

tot aan het moment van haar uitvaart,

haar taak plichtsgetrouw vervuld:

ze wuifde tot het einde toe

dapper met haar handje

Karin Vossen

## **Strikvraag**

Op de puinhopen der aarde  
wordt recht gesproken  
het recht van de macht  
uniformen grijs en strak  
Vragen listig  
in staccato afgevuurd  
alles geoorloofd

Gebogen onder het gewicht van woorden  
verstrikt in vragen  
klinkt verstikt het antwoord  
**waar zijn zij gebleven?**  
degenen die geen strikvragen mogen stellen  
de rechters

In de blauwe lucht  
slechts enkele centimeters groot  
ziet hij  
een vogel in de vrije vlucht

Homo Sapiens  
begiftigd met een vrije wil  
De Rechter zal je geen vragen stellen  
nog niet...

Anja Masee

## ***Het zijn de kleine dingen...***

een korte knik,  
een schalkse blik  
"Hallo" als groet,  
zodra je een ander mens ontmoet.

een glimlach  
of een "Goede dag"  
een opgestoken hand  
een hartje in het mulle zand

een blije zucht  
een heerlijke vrucht  
een blad dartelend in de wind  
een vrolijk spelend kind

geluk zit in het kleine,  
in het vertederende fijne  
vluchtig in het moment  
weg, zodra je 't herkent

koester en geniet  
zorg dat je ze ziet  
de kleine dingen in 't leven  
ben dankbaar dat je ze mag beleven

Resi Faessen  
Augustus 2022

## ***De kleine dingen die het doen***

Het is even na het middaguur  
geen geluid die het onderbreekt  
Ik zit aan mijn tafeltje  
onder het afdak achter het huis en  
probeer deze rust te bewaren  
van dit moment,  
een mijmermoment  
Ik kijk naar een miertje,  
rusteloos en weet niet wat hij wil of toch?  
Ah, daar is mijn vlinder  
de Atalanta, hij ziet me  
en even later houdt hij mij gezelschap  
Ik schrijf en hij zit op mijn blaadje heel rustig...

Anja Masee  
september 2022



## ***De kleine dingen die het doen***

Zojuist heb ik een vlieg gered  
die druk zoekend  
tegen het vensterglas aan  
de weg naar buiten zocht

Ik heb hem die weg gewezen  
naar de raamopening,  
héél voorzichtig...  
met mijn vliegenmepper

---  
Weet je wat pas  
echt geluk is?  
Als je goed kunt poepen

---  
Lekker ontbeten  
fris gedoucht  
machientje was gedraaid  
en opgehangen  
plantjes water gegeven

Nu op het balkon  
met een kopje koffie  
voel ik me zo heel erg Zen

---  
Chocomel.  
maar dan alleen de enige echte.

---  
De kleinste teerste dapperste  
o zo mooie onkruidbloempjes  
veroveren stoeptegels en beton

---  
Om vijf uur in de morgen  
streelt het eerste frisse briesje  
eindelijk de slaapkamer binnen  
Het gordijn wiegt mee  
Belofte van afkoeling

---  
Met een klein simpel woord  
een glimlach scheppen  
bij een medemens

Karin Vossen  
Juli 2022

## ***Kleine dingen***

Als ik mijmerend voortstap over het dagelijkse wandelpad zie ik in de heldere lucht wolken drijven. Geen grenzen te bespeuren; openbare ruimte voor iedereen gratis te bezichtigen. Zo vaak en lang als men wil. Grenzeloos genieten.

Naast mij hoor ik mijn man mompelen: 'Heerlijk, dadelijk een bordje havermout, dan koffie en mijn dag is goed'. Een glimlach naar elkaar maakt tevreden zijn compleet.

Annie Kessels

Juli 2022

## ***Kleine dingen***

Sinds onheuglijke tijden  
zijn er kleine dingen  
die me mateloos verblijden  
en waarover ik moet zingen  
en over moet schrijven  
ze laten zich niet verdringen.

De kersen en olijven  
evenmin als de sering  
lieveheersbeestjes en vlinders  
muziek en kleine kinders  
bloemengeur en blauwe luchten  
doen me van vreugde zuchten  
ruisende regen over dorstige struiken  
doet weer nieuwe bloemen ontluiken

De litanie van kleine dingen  
daar kan ik eindeloos van zingen

An Cuijpers-Rutjens